



Nieuwsbrief It Fûnemintteltsje



Schooljaar 2023-2024

Datum: 1 juli 2024

Nieuwsbrief nr. 14

It Fûnemint

Walperterwei 14

8731 CD Wommels

0515-331921

06-26393142

funemint@wiis.nl

www.itfunemint.degreiden.nl



“ Wat is wijs? ”

Beste ouders/verzorgers,

Heb je een vraag? De zoekmachine helpt je! We typen de vraag of alleen een paar woorden in en het antwoord is al zichtbaar. Met een smartphone in de hand is het niet moeilijk om slim te zijn of veel te weten.

Veel weten of slim zijn is nog niet hetzelfde als 'wijs-zijn'. Wijsheid kun je niet of nauwelijks vinden op internet. Je moet het gaandeweg ontwikkelen met behulp van voorbeelden of rolmodellen, door te oefenen en te ervaren, door te praten met anderen, door boeken te lezen of films te bekijken. Een wijs persoon is iemand die niet alleen veel feiten paraat heeft, maar diepe inzichten heeft over het leven en daardoor goede beslissingen kan maken.

Dit thema behandelt wijsheid in de vorm van wijze spreuken. Sommige daarvan zijn afkomstig uit het Bijbelboek Spreuken, andere uit andere bronnen en tradities. Er komen er tientallen voorbij. Steeds vragen de kinderen zich af: is die spreuk wijs en zo ja, wat is er dan wijs aan? Ook achterliggende vragen over wijsheid komen aan bod, zoals: Wie vinden wij wijs? En: Waar vind je die wijsheid? Op deze manier komen kinderen wijsheid op het spoor en ontwikkelen zij het vermogen om kritisch naar zogenaamd wijze uitspraken te kijken. En met welke wijsheden komen de kinderen zelf?

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld



- 3 juli: **Planningsvergadering–
Kinderen vrij!**
- 8 juli: **MR**
- 9 juli: **Schoonmaakavond**
- 16 juli: **Afscheid groep 8**
- 18 juli: **Laatste schooldag**

**Wijsheid laat andere
wijsheden toe.**

OM
DENKEN

Maudy Guldenaar

wiis Vanuit
het hart

Nieuws uit groep 8:

KAMP GROEP 8 – NATUURLIJK KOLLUMEROORD

Fan 27 oant en mei 29 maaie binnen de learlingen op kamp west nei Natuerlijk Kollumeroord.

De learlingen ha hjir in ferhaal oer skreaun en hjirby in gearfetting fan de trije dagen:

Op de hinnereis binne wy earst stoppe by de 'Kleine Wielen' yn Ljouwert. Dêr ha wy in speurtocht rûn en ús fruit op iten. Dernei troch nei de kamp lokaasje. Dêr ha wy as earste aktiviteit oan it surviveljen west. In hiel parcours ha wy ôflein, in pear binne dêrnei it wetter ynsprongen fanôf in tou boppe it wetter.



Nei it bôle iten earst de keamers en bêden yn oarder meitsje en op nei de twadde aktiviteit, dat wie fare yn de kano. Undertusken moasten der puzzels oplost wurde en der kaam dan wer in wurd út. In trijetal hie tidens it kano faren al in wiet pak helle en de rest sprong nei it faren noch lekker efkes it wetter yn. Ek wie der in wettertrampoline en in boei wêr in soad wille mei beleefd is. Ek ha wy noch 'levend stratego' spile yn it bosk. Allinich wiene dêr in soad miggen en binne wy der op tiid wer mei op hâlden.

Nei it jûns iten Belgisch ferstopperstje dient, dêrby lei der sels ien ferstoppe ûnder in caravan. En letter op de jûn in speurtocht dient troch it bosk en de fjilden mei in jongens en famkes groep, spitiernôch ha wy beide net de goeie rûte rûn. Mar wie it wol spannend en fertelde master Jesper ek noch iele spannende ferhalen dy elkenien leaude. Al wie it dochs echt in ferhaal!

Tiisdei te moarn nei it bôle iten earst it smokkelspel spile, dat hat de begelieding wûn. Dêrnei yn twa ploegen steppe en tokkelje en dat mei in flinke hagelbui. Middeis noch in moaie pot slagbal spile mei inoar.

Doe wie it, nie it patat iten, tiid foar de tariesing fan de bûnte jûn. Spitichernôch binne dizze middei en jûn/nacht in oantal bern net fit wurden en nei hûs ta gongen. Gelokkich wie meester Jesper dêr mei syn gitaar om dochs de sfeer der wat in te hâlden en ha wy noch leuk mei elkoar oan it feesten en dûnsjen west! It kampfoer koe spitichernôch net troch gean troch it minne waar dy jûn.

Woansdei te moarn moasten de keamers opromme wurde en dat fûnen de measten net sa'n noflik putsje. As lêste aktiviteit nei it moarns iten ha wy oan it 'boogschieten' west. Dêrnei noch lekker efkes wat ite en bykomme fan de drege nacht, opromje en wer op wei nei hûs.

Wy ha it moai hân!

Groetnis fan de learlingen út groep 8!



Schoolreisjes:

De afgelopen week zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreis geweest naar respectievelijk Sanjes safari, Drouwenerzand en naar Hellendoorn.

Wat hebben ze een prachtige dag gehad met schitterend weer!

Hieronder een foto impressie:



Spelletjes dorpsfeest:

Vorige week vrijdag, 21 juni, hebben we de dorpsfeestspelletjes op de Terp weer gehad. Voor de groepen 1 en 2 was er een voorstelling van een clown/goochelaar in de tent. De groepen 3/4 en 5/6 hadden gewone spelletjes en groep 7/8 een zeskamp. Het was prachtig weer en onder gezellige omstandigheden en een fijne sfeer waren de kinderen enthousiast bezig met de spelletjes.



Formatie 2024-2025:

Komend schooljaar starten we met de volgende leerkrachten voor de groepen:

Formatie 2024-2025

Groep/dag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
1	Juf Susanne	Juf Susanne	Juf Susanne	Juf Susanne	
2a	Juf Pietrik	Juf Pietrik	Juf Pietrik	Juf Tineke	Juf Tineke
2b	Juf Grietje	Juf Grietje	Juf Grietje	Juf Mariska	Juf Mariska
3	Juf Zwaantje	Juf Zwaantje	Juf Zwaantje	Juf Zwaantje	Juf Egbertine
4	Juf Ellen	Juf Ellen	Juf Jeannet	Juf Jeannet	Juf Jeannet
5	Juf Gustine	Juf Gustine	Juf Gustine	Juf Gustine	Juf Ellen/ Meester Jes- per *
6	Juf Marjolein	Juf Marjolein	Juf Nynke	Juf Nynke	Juf Nynke
7	Meester Jacob	Juf Sabina	Juf Sabina	Meester Jacob	Juf Sabina
8	Nynke P.	Nynke P.	Nynke P.	Nynke P.	Susanne

IB Anneke : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

RT Sabina + Plusklas 1x per twee weken op maandag

* Meester Jesper start na de zomervakantie als vervanger van juf Ellen.

Clinic triathlon:

Afgelopen vrijdag 28 juni hebben de kinderen van groep 6 en 7 een triathlon clinic gehad. O.l.v. Sybrand vd Weij, Lucas Offinga en Niels Boonstra hebben de kinderen gezwommen, gefietst en hard gelopen.

Op vrijdag 13 september is de echte triathlon. Hier doen de groepen 7 en 8 van volgend jaar aan mee.



Schoonmaakavond:

Op dinsdag 9 juli is weer de schoonmaakavond. Er zijn al heel wat ouders die zich hebben aangemeld, maar extra handen zijn nooit weg. Komende week ontvangen jullie de lijst met de indeling. Mocht je er nog niet op staan, maar wel willen helpen, dan hoor ik dat graag!



Nieuws uit groep 4:

Nieuws uit groep 4

Het is alweer bijna vakantie. In de laatste weken zijn de kinderen o.a. nog druk bezig met het behalen van het tafeldiploma. Er zijn al heel veel kinderen die het hebben gehaald. Met Atlantis zijn we bezig met gezelschapsspelletjes, we hebben dorpsfeest gehad en natuurlijk het schoolreisje.

Maandag 24 juni was het dan zover. Met de bus op schoolreisje. 's Ochtends verzamelden we eerst op school om vervolgens om 9.00u in de bus te stappen. Op naar attractiepark Drouwenerzand. Wat troffen wij het met het weer! Een heerlijke temperatuur en geen spatje regen.

Na een gezellige busrit van anderhalf uur kwamen we bij Drouwenerzand aan. Eerst maar even een plekje zoeken voor de tassen en dan vervolgens zelf het attractiepark in. Er was van alles te doen. Zoals een rondje in de zweefmolen, een ritje met de trein, schommelen in de piratenboot, griezen in het spookhuis of een heel spannend ritje in de Freak Out. Voor de lunch werden we omgeroepen om bij de verzamelplaats patat en een kroket of frikandel te eten. Daar hebben we heerlijk van gesmuld. Even uitrusten van het spelen.



Na de lunch mocht iedereen weer zelf het park in. Nog even rondraaien in de tea cups of de XLR8 of toch nog even iets minder wilds, zoals de oldtimerbaan. En ook de botsauto's waren bij een aantal kinderen favoriet.

Sommige kinderen hebben we bijna de hele dag niet gezien. Ze hebben zich uitstekend vermaakt.

En toen was de tijd alweer om. Moe maar voldaan stapten we weer in de bus richting Wommels!



Zo lezen leerlingen ook in de zomervakantie met plezier door:

Om een leesachterstand te voorkomen, is het belangrijk dat leerlingen ook tijdens de vakantie elke dag blijven lezen. Als ze dit niet doen, kunnen ze soms wel een of twee leesniveaus terugvallen. Maar hoe krijg je kinderen in de vakantie aan het lezen? Met de tips in dit artikel houd je lezen leuk en voorkom je een zomerleesdip.

Niet elk kind zal uit zichzelf een boek pakken en ook niet elke ouder is zich bewust van het belang van zomerlezen. Een beetje stimulans en inspiratie doet dan wonderen.



Tips en tools voor ouders

Zeker in de zomervakantie is het belangrijk dat lezen geen strijd wordt. Met de onderstaande tips en tools help je je kind goed op weg en wordt zomerlezen vanzelf leuk.

Maak gebruik van e-boeken

E-boeken neem je op vakantie makkelijk mee. Via de online bibliotheek kunnen leerlingen ze lenen. Daarnaast vind je er luisterboeken en prentenboeken. Luisterboeken zijn ideaal voor onderweg.

Het inzetten van e-boeken met een oplichtende tekst helpt zwakke lezers bij het zelfstandig lezen. Je vindt e-boeken met oplichtende teksten bijvoorbeeld op Yoleo.nl. Met Yoleo verdienen leerlingen punten waarmee zij hun eigen virtuele kamer kunnen inrichten. Als je lid bent van de bibliotheek, kun je gratis gebruikmaken van Yoleo.

Pelle op reis

Onderwijszorg Nederland ontwikkelde de app Pelle op reis waarmee dyslectische kinderen gestimuleerd worden om te blijven lezen in de vakantie. De leerling reist in de app door verschillende werelden om Pelle terug te vinden. Onderweg komen ze leesopdrachten tegen, waarmee sterren te verdienen zijn. Met de sterren kunnen zij door naar het volgende gebied, net zolang ze Pelle gevonden hebben. De app kan ook gebruikt worden door kinderen zonder dyslexie.



Lezen wordt een stuk leuker als je het samen kunt doen

Samenleesboeken zijn erg geschikt en ook toneellezen is een aanrader. Het is leuk als leerlingen deze verhalen samen met hun gezin lezen. Toneelleesboeken leen je via de online bibliotheek.

Voorlezen blijft belangrijk

Ook van voorlezen leren kinderen veel, ook al kunnen ze zelf lezen. Belangrijk dus om in het gezin voor te lezen, of samen te lezen. Mocht dat niet lukken, dan zijn er ook bekende schrijvers die voorlezen. Paul van Loon leest op zijn YouTube-kanaal voor uit het boek Allemaal onzin. Elke dag leest hij een nieuw hoofdstuk. Kinderen die het boek zelf hebben, kunnen met hem meelesen en anders gewoon lekker luisteren.

Op YouTube vind je nog meer andere bekende schrijvers die voorlezen, bijvoorbeeld Jacques Vriens en Marlies Slegers.

<https://www.youtube.com/watch?v=WTxqOxJU48&list=PLeByU24XGeyaMpnf2GmrhDxfD3cXzo1Zw>

